

דוד, שלום!

26.11.94

מה שלום נציגנו באלבמה? הבנו שבינתיים אתם עסוקים בפעילות חשובה מדרגה ראשונה - חקירת המתקנים ב- Disney World. משהו השתנה שם? את הזיקוקים הכרחת את החברה להישאר ולראות? ומכיוון שקצת קשה לי לקבל ממך תשובה מיידית לכל השאלות אעבור למחוזותינו ואספר לך קצת ממה שקורה כאן. אני עדיין מתלבטת האם ללמוד הנדסה כימית או ארכיטקטורה... הבית מתקדם לאט לאט - חיברו אותנו לכבלים... מחר חנוכה - אתה זוכר? אמא כועסת על זה שהשארית אותה לעשות את הסופגניות לבד ואני כועסת על זה שלא יהיה מי שיריב איתי מי ידליק את הנרות ויזייף לנו שירי חנוכה בקלרינט... אבא דיבר אתמול עם לנינגרד ואמר לוניה שאנחנו רוצים לבוא בפסח והוא אמר שבשמחה.

16.12.94

... אתה מספר לנו על מקומות רחוקים וכל מה שאני יכולה לספר לך זה על תכניותי לנסיעה למקומות רחוקים אפילו יותר. התכנית שהתגבשה עכשיו היא כזאת: באפריל לנסוע ל 2-3 חודשים לדרום אמריקה עם מרב... כבר חישבתי את ענייני הכספים וווידאתי שיש לי מספיק כדי להוציא לפועל את כל החלומות והתוצאות חיוביות. אני גם מתכננת להתחיל ללמוד ספרדית לפני הנסיעה. בקיצור, אתה חייב לחזור במרץ כי אחרת לא נראה...!!! חוג הציור ממשיך במלוא המרץ ואליעד שואל עליך מדי פעם. בשבוע הבא אנחנו מצטרפים לחוג מודל ל- 4 שיעורים. מעניין איך אצליח להתמודד עם זה - זה נראה לי די קשה. באופן כללי, אני מרגישה שאני מתקדמת. הכי חשוב זאת העובדה שאני מעזה לצייר. בבית בלי המסגרת של החוג, בכלל לא העזתי לצייר כי לא האמנתי שאצליח ובחוג אני דווקא מתמודדת לא רע. בבית ממשיכים להתווסף מיני חידושים. היום הגיע הארון לנישה בפנינת אוכל והמיטה שלי. לא להאמין - אבל שטיח נכנס לבית משפחת צינמן! לסלון ולחדר של סבתא. וגם מכשירים עתידיניים - מייבש כביסה!! כן, כן, גם אצלנו בבית ולא רק בדירת פאר אי שם במוביל. ... מחכים למכתבך הבא!

מגנית,

בעזרתם האדיבה של הורייך.

דודקה שלום!

6.1.95

כמה משמח להגיע הביתה ולמצוא על השולחן מכתב, ברכה ליומולדת... כל הכבוד לך על ההשקעה. אז עכשיו חייבים לענות לך! איך עברו חגיגות השנה החדשה? כולי קנאה על כך שביליתם ב- New Orleans. אבל אנחנו גם בילינו יפה. בבוקר נסענו כל המשפחה לירושלים לתערוכה של Pissaro במוזיאון ישראל. הייתה ממש תערוכה יפה וגדולה. אח"כ אכלנו לנו א. צהריים במסעדה טובה ונהנו מאויר ירושלים. זה היה ממש כיף, אחרי כ"כ הרבה זמן שלא נסענו ולא טיילנו, לנסוע ביחד כל המשפחה (רק מישהו היה חסר...).



אבל חוץ מבילויים יש גם דברים רציניים שמעיקים - הלימודים כמובן. ההרשמה התחילה. אמא כבר קנתה לי טופס הרשמה לטכניון, שיושב אצלי במגירה ואין לי שמץ של מושג מה אני הולכת למלא שם.

בענייני הטיול אין התקדמות... הדבר היחיד שהתחלתי לקראת הטיול זה ללמוד ספרדית. כן, כן, מצאתי חוג בבית רוטשילד, שאמנם התחיל כבר לפני חודשיים אבל לא היתה לי בעיה להשלים ולהשתלב - זה מאוד דומה לצרפתית - גם המילים וגם המבנה הדקדוקי. את זה אני לומדת בכיף, שלא כמו פיזיקה שתקועה לי כמו עצם בגרון.

זהו, דוד, אלה החדשות מהבית. דרך אגב, חדשות מישראל אתם שומעים? המצב לא מי יודע מה טוב. פיגועים כל הזמן גם בשטחים וגם בלבנון.

תמשיך להנות ולנצל כל רגע!!  
גנית.

20.1.95

David,

... מזמן כבר לא כתבתי לך. סיפרתי לך בטלפון מה קרה בסוף עם הטיול הנכסף. בינתיים אין שום דבר חדש. עוד אין תכנית חלופית.

לעומת זאת, בנושא הלימודים, כל יומיים יש תכנית חלופית. הדעה שלי משתנה כל יומיים בערך ואני לא מצליחה להחליט. למשך שבוע בערך הייתי די סגורה עם עצמי שאני הולכת ללמוד ארכיטקטורה. עד ש... הלכתי לסרט ואחת שלמדה איתנו בביה"ס סיפרה שהיא לומדת פסיכולוגיה, איטלקית ואומנות בירושלים. כולי התמלאתי קנאה - ללמוד משהו מעשי כמו פסיכולוגיה ובמקביל ללמוד משהו שנשמה כמו איטלקית ואומנות, פשוט נפלא. ואז התחלתי לחשוב מה אני יכולה ללמוד שאוכל לשלב ככה כמה דברים. זה יכול להיות רק משהו הומני כי בכל המקצועות הריאליים אין זמן לשום איטלקית ושום בטיח. התחלתי לחשוב בכיוון של שפות. אני עוד צריכה לבדוק בדיוק מה תכנית הלימודים... הבעיה היותר גדולה היא במה עובדים אח"כ - אני לא רוצה לגמור בתור מורה לאנגלית!... אז אני שוב מבולבלת לגמרי ושוב לא יודעת מה אני רוצה.

זהו, כולנו פה מתגעגעים אליך, אז תמשיך לכתוב ולהתקשר.

15.2.95

David!

אני אפתח בידיעה שלדעתי היא מאוד משמחת - שלחתי את טפסי הרשמה!! ואלה המספרים שזכו בהגרלה - ארכיטקטורה בטכניון או אנגלית וצרפתית באוניברסיטת חיפה. שלחתי טפסים לשני המקומות כדי לא לסגור לעצמי אף אופציה... גם לאנגלית יש מבחן מיון שצריך לכתוב בו חיבור - וגם זה לא קל. אחרי יותר מ-3 שנים, בהם לא ניסחתי ולו משפט אחד באנגלית, אני צריכה לשבת ולתרגל טוב טוב לפני המבחן. אתה בטח מתפלא על האנגלית והצרפתית. המטרה היא ללכת ללמוד אח"כ מתורגמנות באוניברסיטת בר-אילן. כדי ללמוד מתורגמנות צריך תואר ראשון. לכן הדבר הטבעי ביותר הוא ללכת ללמוד אנגלית ומכיוון שזה דו-חוגי בחרתי בצרפתית. זהו, אבן כבדה נגולה מעל ליבי ברגע שסילקתי מעיני את טפסי ההרשמה, הקטלוגים והידיעונים למיניהם. עכשיו לא נותר לי אלא להתכונן כמה שאפשר לבחינות הכניסה ולחכות לתשובות...

ואחרי הדיווח המפורט אפשר לעבור לקצת סיפורים. אמיר ואני היינו בטיול בנגב. לקחתי יום חופש ביום חמישי ונסענו לנגב לחמישי-שישי-שבת. היה נה-ד-ר. ביום חמישי בעיקר נסענו - יצאנו מאוחר ולא מיהרנו. הגענו לבי"ס שדה שדה-בוקר, קיבלנו הסבר והמלצה למסלול ממדריך של הבי"ס, קנינו מפה, ואחרי משחק נחמד שבץ-נא הלכנו לישון. למחרת טיילנו. היה פשוט יפה. אף פעם לא הייתי במדבר בעונה כזאת - הכל פורח! אתה לא מאמין כמה פרחים יכולים להיות במדבר! מזג-האוויר היה מצויין - לא חם ולא קר. הלכנו עם חולצות קצרות. אפילו נשרפנו - כל הפרצוף שלי היה אדום והתקלף אח"כ. המסלול עצמו היה יפה ומעניין ולא קשה במיוחד. רק טיילנו לנו, רק שנינו והמדבר כל היום. בערב ישנו באכסניה בקיבוץ טללים. קיבלנו קרוון עם טלויזיה, מקרר, קומקום חשמלי - ממש מקום נחמד. התעוררנו לקול טיפות הגשם בחלון. היה לנו ממש מזל שיום לפני כן היתה שמש נהדרת. אז חזרנו לאיטנו לחיפה. באותו ערב עוד הלכנו להופעה של "החברים של נטשה" שהיתה מצויינת. בקיצור, בילינו אחלה חופש! ביום ראשון היה קצת קשה לחזור שוב לעבודה...

בחוג ציור עברנו לצייר בצבעי גואש ואני נהנית הרבה יותר. אני מחכה שתחזור ותביע את דעתך. בחוג ספרדית נחמד מאוד. מתקדמים די לאט, אבל זאת שפה כייפית...

אני מאוד מקווה שלא נפספס אותך ותחזור לפני שניסע לרוסיה!

מחכים לך כבר בחוסר סבלנות!

גנית.







СОБОР ВАСИЛИЯ  
БЛАЖЕННОГО